



Waar koningen geboren worden!

Blue Sky

DE OPPER BODEMAN

In het land van de boem!





deboemannenclub.nl

De enige plek voor een volledig op maat gemaakt kinderboek geschreven door een echte boeman! En de enige plek voor een kind en elke droom of nachtmerrie, maar ook een plek om de boogeyman te leren verslaan door lessen van ons: Echte boogeyman en vrouw van de boogeyman beater club! De enige plek waar een kind nog kind kan zijn!



JE BENT NET UITGENODIGD VOOR: DE BOEMANNEN CLUB!

Je bent uitgenodigd door de opper boeman zelve! Omdat hij denkt dat je boewaardig bent!

Kun je de drang om te boegelewoegelen in kindernachtmerries weerstaan?

Hun dromen in de ergste nachtmerries veranderen en hun nachtmerries in fantasie veranderen?

Ben jij de boetastische versterking van de boemanclub?

Ben je sterk genoeg om de drang te weerstaan om in het best bewaarde geheim van de menselijke geschiedenis te zijn? Bij de boemannen club draait alles om de fantasie van de kinderen!

Neem dan contact met mij de opper boeman op:
de.opper.boeman@gmail.com

GETEKEND DOOR DE OPPER BOEMAN!



Blue Sky



DE DAPPER BOEMAN

Disclaimer

Titel: Waar koningen geboren worden in het land van de boeman.

**Copyright © 2022 - De opper boeman en Blue Sky
Alle rechten voorbehouden.**

Dit is een werk van fictie. Namen, personages, bedrijven, plaatsen, evenementen, landinstellingen en incidenten zijn ofwel het product van de verbeelding van de auteur of worden op een fictieve manier gebruikt. Elke gelijkenis met werkelijke personen, levend of dood, of werkelijk gebeurtenissen is puur toeval. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd of opgeslagen in een ophaalsysteem, of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch, fotokopieerapparaat, opname of anderszins, zonder de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de uitgever.

**De boeman klopper club
The boogeyman beater club
bjstarink.com**

Dit is een nieuw boeman klopper club boek geschreven door Blue Sky en Blue sky vertelt samen met de opper boeman het verhaal van Woods die niet weet hoe of wat of zelfs waar hij ook is...

woods is een normale doodgewone jongen die net zoals iedereen naar school gaat maar

Woods is ook een jongen die zich veel problemen op zijn hals heeft gehaald zonder te weten hoe hij het überhaupt voor elkaar heeft gekregen.....

Woods is aan zijn lot overgelaten in een bos en een open vlakte waar koningen geboren worden onder de maan van de boeman!

dit boek is geschreven door Blue Sky samen met de opper boeman en we hopen dat jullie er net zo van genieten terwijl jullie het lezen als wij deden terwijl wij het schreven, want ieder boeman klopper club boek of verhaaltje is er 1 om te koesteren!

Woods wordt wakker op een open vlakke met
niks dan bomen onder een volle maan met
morgen een drukke schooldag voor de boeg...

Hij weet niet hoe hij er komt, hij weet niet
waar hij is en hoort rare geluiden zoals
voetstappen zonder iemand te zien lopen. En
kreunende en steunende geluiden, waaronder
gefluit en gehum...

Hij weet niet waar dat de geluiden vandaan
komen en slaat op de vlucht, maar waar hij
ook heen rent de geluiden blijven hem
achtervolgen...

Al snel ziet hij een schaduw waar 1 schaduw
veranderd in een stuk of 30.

Hij rent weg voor de overmacht want hij is
alleen en alleen ben je gewoonweg niet sterk
genoeg maar hij ontsnapt er gewoon niet aan.

Elke stap dat hij vooruit zet lijkt een stap
terug naar achter te zijn Hij hoort het
gehum en gekreun dichtert en dichter en
dichter en dichterbij komen bij elke stap die hij
zet

...

**Hubba-Hubba-Hubba-Hoppa-Hubba-Hubba-
Hubba-Hoo**

**Hubba-Hubba-Hubba-Hoppa Hubba-Hubba-
Hoppa-Hoo**

**Hij ziet een schaduw voor hem een kleine
schaduw en een en een klein mannetje met
een puntmuts kijkt hem aan vanaf de koude
grond waar sneeuw uit de lucht valt op een
warme zomernacht! dan komt het uit dat de
schaduwen allemaal kabouters zijn die stuk
voor stuk een boek in hun handen hebben ze
lopen met veel heel veel op hem af en**

**hummen Hubba-Hubba-Hubba-Hoppa-Hubba-
Hubba- Hubba-Hoo**

**Hubba-Hubba-Hubba-Hoppa Hubba-Hubba-
Hoppa-Hoo
hoppa**

**Dan tillen ze hem op en lopen ze met hem weg
voor ze hem voor een gigantische brandstapel
gooien.**

**Deze kabouters blijken een heksenkring ofzo
Woods schreeuwt:**

**LAAT ME GAAN, LAAT ME GAAN, WAT HEB IK
JULLIE FOUT GEDAAN LAAT ME TOCH GEWOON
GAAN!**

**Ze staan met een kring om hem heen en de
een schiet na de ander schiet door de lucht als
een laserstraal uit een plasmakanon....
Iedere kabouter lijkt naar zijn bestemming te
gaan na de woorden hoegieboegieboegedieboe
gezegd te hebben....**

**Maar zijn net zo snel weer terug nadat er
hoegieboegieboegedieboe in de lucht klinkt en
ze hem weer omringen met het gehele
kabouter leger.**

**Daarna veranderen ze en worden ze een en
dezelfde grote kabouter met gigantisch lang
haar en reusachtige tanden....**

**En de brandstapel wordt groter en groter
terwijl het vuur een andere kleur krijgt en de
zwarte lucht bloedrood wordt.**

**Woods probeert te ontkomen maar de
reusachtige kabouter doet niks dan hem
uitlachen en hem optillen en weggoaien totdat**

woods door de brandstapel heen vliegt en de kabouter weer vermenigvuldigd in tientallen kleinere kabouters....

Allemaal spreken ze de woorden hoegieboegieboegedieboe in koor af en gaat de maan naar beneden en ziet woods een gezicht die op hem neerkijkt en een klauw die uit de lucht naar beneden komt en waar woods denkt dat zijn laatste uur geslagen heeft wordt hij opgetild en door de lucht in een geheel andere wereld terecht komt letterlijk en figuurlijk...

Er lopen dinosaurussen en alles is zwart en verwoest dan wordt hij terug geteleporteerd naar de open vlakte terwijl de regen op zijn huid brandt en de kabouters langzaam wegsmelten en de zon weer opkomt dan voelt hij een hand op zijn schouder en ziet hij zijn moeder achter hem staan die hem zegt dat hij

moet slapen ook al heeft hij nu vakantie van school....

Ze waren hem kwijt en hij gaat in de caravan op zijn bed liggen en is meteen weg terwijl de andere wereld nog altijd in zijn hoofd zit en hij droomt over de koning van Angstland Feartopia te wezen en waar de kabouters en boemannen maar alle dinosaurussen naar hem en hem alleen luisteren!

Woods wordt koning van Angstland Feartopia in zijn slaap terwijl hij in zijn dagelijks leven niets meer dan een doodgewone jongen is en hij heeft er urede mee!

De volgende dag als Woods wakker wordt staat hem bij dat er iets gebeurt is maar wat dat weet hij niet!

En herinnert zich niks van de avond van gisteren waar hij tegen een overmacht aan boegiebouters stond en het gevecht gewonnen heeft als een echte kampioen!

Alleen hij heeft geen riem of bewijs om aan te tonen dat hij het gevecht wel degelijk

**gewonnen heeft van die helse kabouters dus
ook geen herinnering aan het gevecht dat zelfs
Diabolico nog bang had gemaakt!
Alleen als de zon onder gaat hoort hij hetzelfde
gehum als gisteren en komen zijn
herinneringen aan de boegiebouters
langzaam terug hij hoort:**

**Hubba-Hubba-Hubba-Hoppa-Hubba-
Hubba-Hubba-Hoo
Hubba-Hubba-Hubba-Hoppa
Hubba-Hubba-Hoppa-Hoo
Hubba-Hubba-Hubba-Hoppa-Hubba-
Hubba-Hubba-Hoo**

**Hubba-Hubba-Hubba-Hoppa
Hubba-Hubba-Hoppa-Hoppa-Hoppa-Hoe
Hubba-Hubba-Hubba-Hoppa-Hubba-
Hubba-Hubba-Hoo
Hubba-Hubba-Hubba-Hoppa
Hubba-Hubba-Hoppa-Hoppa hoe**

**Zijn lach vergaat hem snel als de eerste
boegiebouter zich toonbaar maakt en hem
aankijkt met vlijmscherpe tanden waar het
kwijl van af druipt de rest van de
boegiebouters vormen zich al heel snel tot een
leger vol uitgehongerde en bloeddorstige
heksen, hun puntmuts veranderd ook in een
gigantisch monster dat hem vastgrijpt en de**

**andere puntmutsen vormen een ketel en een
vuur...**

**Het gigantische boegiebouterpuntmutsmonster
gooit hem in de ketel en de uitgehongerde
boegiebouters zingen om het vuur**

Hoegela-Boegela-Boegela-Boegela-Boem

**En daar schieten de boegiebouters weer als
lichtpuntjes door de lucht en klinkt er niks
dan gegrinnik....**

**En een giegel in de nacht waar de maan nog
steeds als laatste licht en over de
boegiebouters waakt als een moeder over
haar kind!**

**De kabouters zijn snel weer terug en ze
vormen wederom een gigantisch reusachtige
kabouter met een puntmutsmonster waar je u
tegen zegt!**

**Dan vormen er twee handen en een gedaante
in de donkere nacht die hem optilt en terug in**

**Angstland Feartopia zet waar hij wederom
regeert over het land en waar de
dinosaurussen ofwel de Boegedie-
Boegedimonsters vrij over het gehele land
lopen en alle mooie dingen wat Angstland heeft
verwoesten door alles te verorberen alsof er
geen Feartopia bestaat maar een echte
woestenij vol met zwarte en dode planten
gevuld met paniek en gevuld met haat waar
het eerst zo mooi en vreedig was!**

**Deze monsters hebben we vaker beschreven
maar dit zijn echte onvervalste moordenaars
die alles wat mooi en vreedig is aan Angstland
opureten en niks overlaten dan een zwarte
brij!**

**Woods wijst met zijn vinger en stuurt een
leger boemannen op de monsters af en ik kan
het weten en Blue Sky ook want wij zaten in
dat leger!**

**Wij moesten vechten tegen onze grootste
angst hetzelfde als jullie tegen ons en dat was
niet makkelijk zal ik je vertellen want de**

Boegedie-Boegdiemonsters hielden niks over dan rampspoed en vernietigden alles wat ze maar tegen kwamen puur om ons te grazen te nemen!

Puur om ons boemannen en meiden te laten voelen dat hun de enigste echte angst waren en wij boemannen en meiden er niet toe deden!

En al waren wij nog zo bang natuurlijk vochten we maar de monsters waren te sterk en nadat ze ons bijna te pakken hadden werd Woods gelukkig gewekt door zijn moeder die zei dat hij maar eens wakker worden moest...

We waren letterlijk op het allerlaatste moment gered, en daar zijn we haar dankbaar voor! Maar wanneer wij verlost zijn dat weet alleen Woods die over onze planeet regeert als één van de beste maar ook de enigste mens die deze eer verdienen mag!

Woods is uitverkoren om ons te leiden maar ik vraag mij af waar hij ons naartoe leidt!

**Is dat wel verlossing zoals we allemaal denken
of leidt hij ons recht naar de afgrond?
hoe dan ook hij is nu wakker en we zullen hem
het dit keer de droom laten herinneren kijken
wat ons dat brengt...**

**Er is veel gebeurt om hem heen en niet
iedereen weet dit maar Woods is veel het
lachertje van iedereen geweest maar geen
enkele pestkop heeft hem tot nu toe kunnen
breken en geen enkele pestkop weet wat hij in
zijn mars heeft....**

**Daarom is hij de uitverkoren koning van
Angstland want als jij je niet laat kisten door
een pestkop het maakt helemaal niet uit
waarmee maar als jij de pestkoppen te baas
bent en je niet laat pesten dan wordt jij
misschien wel de nieuwe koning of koningin
van Feartopia!**

**Want niemand houdt van een pestkop alleen
slechte mensen en slechte mensen zijn niet**

**welkom in Angstland net zo min als de
boegedie-Boegedie monsters!**

**En ook niet iedereen weet dit maar wij hebben
dan misschien de kracht om je te laten dromen
maar ook om je te laten ontwaken uit je
droom of nachtmerrie wanneer hij te erg of
eng**

**wordt maar jij bent degene die hem stuurt!
Jij bent degene die met jouw eigen fantasie je
dromen stuurt naar waar jij zelf wil dat jouw
dromen eindigen!**

**En net zoals Woods een leger aan boemannen
en meiden op klopjacht achter de Boegdie-
Boegedie monsters aanstuurt!**

**Er zijn veel verhalen over de boeman bekend
de één nog gevaarlijker dan de ander maar wij
van de boeman klopper club vertellen jou op
dit moment het verhaal van Woods die in zijn
slaap koning is van Angstland en ons hopelijk**

**verlost van de ergste nachtmerrie ooit bestaan
in onze wereld en op onze planeet!**

**Want wanneer de zon ondergaat gaat Woods
wederom met een verse herinnering aan de
droom van gisteren wederom het bos in op
zoek naar de boegiebouters en op zoek naar
Feartopia om daar die vervelende Boegedie-
Boegedie monsters voor eens en altijd te
stoppen en onze wereld te bevrijden maar de
boegiebouters zijn nergens te vinden....**

**Hij hoort ze niet zingen of hummen en hij ziet
geen schaduwen die hem achtervolgen maar
hij komt telkens op hetzelfde punt uit waar de
poolster vlak onder zijn neus naar beneden
gaat en alle kanten opuliegt als nooit tevoren!
Hij weet niet wat hij te zien krijgt en sluit zijn
ogen op dat moment wordt hij opgetild om in
Angstland terecht te komen vlak onder de bek
van een gigantisch en reusachtig monster..**

Hij bedenkt zich geen moment en haalt zijn
zwaard tevoorschijn waar hij de staart van
het monster mee af hakt alsof hij door een
komkommer snijd met hetzelfde geluid: pop!
Er komt nog een monster aan en weer snijd hij
de staart eraf pop!

Er komen er nog drie pop, pop, pop!
en dan komen er heel erg veel Boegdie-
Boegedie monsters op hem af hij probeert alle
staarten af te hakken maar hij is maar alleen
en roept om hulp waarna alle boemannen op
staarten jacht gaan en het is een afschuwelijk
slachtveld dat een beetje zo klinkt:

Popperdepopdepopopopperdepoppopopop!
De Boegedie-Boegedie monsters druipen af en
geven zich gewonnen onder de overmacht van
de strijdende boemannen en op het regeren
van Woods als enige menselijke koning van
Angstland Feartopia!

**De boemannen en vrouwen buigen allemaal
hun hoofd voor de meest grote geweldenaar
die we ooit hebben gekend:**

**Wij kennen hem allen als Woods maar hij is
koning hij is staarten popper jones hij is de
geweldenaar van onze planeet wij danken u
voor wat u voor ons heeft betekend en wat u
voor de gehele wereld heeft betekend uw
machtig zwaart heeft ons laten inzien dat
zelfs de grootste en gevaarlijkste pestkop en
vernietiger van werelden een zwakke plek
heeft!**

**Dank u voor het staarten poppen wij zijn u
allen dankbaar!**

**Woods lacht en buigt voor de boemannen en
meiden en zegt geen dank geen dank het hoort
erbij het hoort en dan wordt hij lachend
wakker in de caravan en vraagt zijn moeder
hem wat erbij hoort, waarom hij zegt een
beetje suiker bij de komkommer mam dat
maakt het helemaal af!**

**Het Einde van woods de geweldenaar
de koning staarten popper jones en
doodgewone jongen die een kans
kreeg een koning te zijn!**

**Dit einde alles behalve definitief
want de Boegdie-Boegedie monsters
zijn alles behalve vergevingsgezind!**

Het moraal van dit verhaal!

Weet jij het moraal? want we hebben heel veel besproken van nachtmerries tot dromen herinneringen en pestkoppen van monsters en kabouters tot puntmutsen die veranderden en staarten poppers boeman en boemeiden er is zoveel verteld dat het moraal lastig is om bij stil te staan....

Maar wat als wij Blue Sky en De opper boeman jouw samen vertellen dat het alles met de pestkoppen te maken heeft want de pestkoppen zijn monsters op zich en ieder monster heeft een zwakke plek zelfs de alles vernietigende Boegedie-Boegedie monsters en grootste schrik van de hele wereld waaronder wij boeman en meiden!

maar wanneer je de zwakke plek van een pestkop vinden kan win je het gevecht gemakkelijker dan jij misschien wel denkt!

Slaapzacht en tot de volgende keer!

Tot de volgende keer!



**met vriendelijke boegroet de
gehele
boeman klopper club!**



