

DE OPPER BOEMAN

Engel oog!



#1

...Disclaimer...

Titel: Engel Oog!

Copyright © 2024 – De opper boeman

Alle rechten voorbehouden.

Dit is een werk van fictie.

Namen, karakters, bedrijven, plaatsen, gebeurtenissen, locaties en incidenten zijn het product van de verbeelding van de auteur of worden op fictieve wijze gebruikt.

Elke gelijkenis met bestaande personen, levend of dood, of met feitelijke gebeurtenissen berust louter op toeval.

Geen deel ervan dit boek mag worden gereproduceerd of opgeslagen in een zoekstelsel, of worden verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch, fotokopieerapparaat, opname of anderszins, zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de uitgever.

Opmaak en redactie omslagontwerp door:

*De opper boeman
geschreven door:*

De opper boeman

Website:

Deboemannenclub.nl

#2

Om wederom te beginnen wil ik jullie allen vragen
om het woord van de boeman klopper club te
verspreiden!

Want elk kind is belangrijk en elk kind doet ertoe en
dan kunnen jullie denken dat de opper boeman
stoer en onbevreesd is, maar zelfs de opper boeman
is dagelijks ergens bang voor!

En zelfs de opper boeman is eigenlijk maar gewoon
een onzekere boeman!

Dus daar heb ik jullie steun hard bij nodig! Om mij
te laten zien dat ik het nog kan.....

Want ik weet het soms niet meer, om eerlijk te zijn!

Boei ik jullie nog wel?

Heb ik jullie aandacht nog wel??

En al worden de boeken gedownload als warme
broodjes, ik ben eigenlijk ook maar een kind zoals
jullie en ieder kind heeft af en toe waardering
nodig...En daar ben ik heel eerlijk in, want ik hoor
zo weinig van jullie de lezers, terwijl mijn bedoeling
was om jullie allen in een spotlight te zetten voor
wie jullie zijn en kunnen worden....

Dus daarom wil ik jullie vragen om een review op
trustpilot.com of gewoon een stomme rating op de
boeman klopper club zelf, meer heb ik niet nodig
maar ik wil soms gewoon wel weten of ik het goed
doe of juist niet! Of ik jullie nog boeien kan

Snap je wat ik bedoel?

... Vooftwoofd...

Nou dit is een interessant boek! Hij is leerzaam, hij is spannend tot zover natuurlijk...

Hij is anders en gedurft...

Hij is apart en iets geheel nieuws in de

kinderboekenmarkt (tenminste dat denk ik)

Als opper boeman hou ik niet van kinderachtige covers of kinderachtige verhalen, het moet wel over geesten en schaduw werelden of bijvoorbeeld magere Hein in opleiding of nou ja iets bovennatuurlijks gaan zoals vampieren of weerwolven of zeemeerminnen...

En ik heb lang niks geschreven en dat heeft een reden en niet alleen dat ik te druk was met werken maar mijn onderdak was ook een tijdje weg, maar ik heb nu een nieuw huis al is mijn opper boeman laptop ontploft en moet ik het nu met mijn B.J Starink laptop doen...

oe dan ook we komen er wel samen al zijn we er nog lang niet!

Dit verhaal is gebaseerd op iemand te missen waar je veel van houdt en dat gevoel kennen we allemaal, jij net zo goed als ik!

Ik heb eigenlijk al te veel weggegeven over dit nieuwe verhaal dus ga ervoor zitten en veel plezier!



#4



#5

A red, horned demon head with glowing blue eyes and a glowing yellow halo. The head is rendered in a stylized, textured red color with white outlines. It has two large, curved horns and a wide, toothy mouth. The eyes are bright blue with black pupils. The halo is a bright yellow ring that glows. The background is black with red, flame-like patterns at the bottom.

Engel Oog!

*Door de opper boeman
Oprichter en eigenaar van de
boeman klopper club!
Een wereldwijd succes in de
maak!*

#6

A detailed illustration of a red, horned demon head. The head is rendered in a woodcut or linocut style with fine lines and cross-hatching for shading. It has two large, curved horns at the top. The eyes are large, round, and glow with a bright blue light. The mouth is open, showing sharp teeth. Above the head is a glowing yellow ring, resembling a halo or a portal. The background is black, with red, flame-like patterns at the bottom.

Het eerste hoofdstuk!

Begin je het te snappen?

Je zou het niet zeggen, maar Engel Oog is slachtoffer van een heks geweest! Een heks die harten breekt met het grootste gemak... Een heks die niets van het hartje van Engel Oogje heeft overgelaten en haar aan haar lot overliet!

Je zou het niet zeggen als je Engel Oog tegenkomt, maar Engel Oog heeft ooit een hart van goud gehad voordat die kwade heks langs kwam en haar hartje in duizenden stukjes brak!

Je zou het niet zeggen als je Engel Oog tegenkomt, maar Engel Oog is allesbehalve een kwade ziel! Haar ziel is intact gebleven, maar de heks heeft haar spreuk afgeroepen om voor altijd en eeuwig in de schaduwwereld te blijven totdat de ware liefde haar hart voor de tweede keer smelt!

Je zou het niet zeggen als je Engel Oog tegenkomt maar Engel Oog is net als wij allemaal vroeg of laat op zoek naar liefde... En jij kan misschien wel zeggen dat je niet van jongens of meisjes houdt en dat je ze vies vindt, maar ook jullie hart wordt vroeg of laat veroverd door de liefde!



Liefde is 1 ding in het leven waar niemand aan kan ontsnappen, want iedereen wordt vroeg of laat verliefd! Maar kijk uit voor de heks, die ook jouw hartje breekt als ze haar kans schoon ziet!

Vanuit haar kristallen bol ziet ze ware liefde op duizenden kilometers afstand, en met haar kookpot en roerlepel stuurt ze de schaduwen op ieder mens af om te kijken hoe sterk de liefde daadwerkelijk is..

Dat klinkt spannend hè, nou dat is het dus ook!

Want als de liefde niet sterk zat is dan spreekt ze net zoals over Engel Oog een spreuk uit, en verander je in een soort demoon achtig wezen en dwaal je af naar de schaduwwereld, tot je je ware liefde wederom gevonden hebt...

En de schaduwwereld is misschien wel drie keer zo groot als de aarde zelf, want je hebt de schaduwwereld zelf, je hebt de mooie wereld, en je hebt de totale zwarte leegte!

Kan je je er al een voorstelling bij maken!?

Dat is de schaduwwereld dus....



En vind dan je ware liefde maar eens terug, en de heks bevindt zich zelf helemaal op aarde, tussen de levende mensen!

Terwijl ze de schaduwen kan sturen vanuit haar kristallen bol van puur ongeluk!

En als de liefde sterk zat is, alleen dan kom je terug naar aarde.. Soms zit je uren en dagen en weken en maanden en decennia en eeuwen in de schaduwwereld, terwijl pappa en mamma niet eens merken dat je weg bent.. Het gaat op aarde zo snel, maar in de schaduwwereld duurt 1 seconde op aarde 20 jaar daar....

Tel eens tot 10 met je ogen dicht, nee ik daag je uit!

Tel eens tot 10 met je ogen dicht, kijk ik doe het ook: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dat is 200 jaar in de totale zwarte leegte en voor ons vliegt het voorbij alsof het nooit is gebeurd.....

Kan jij je voorstellen dat je 200 jaar rondloopt in een gitzwarte plek puur op zoek naar jouw ware liefde die overal kan zijn op een plek 3 keer zo groot als de aarde? Want hoe oud ben jij nu precies? Ah laat maar ik ben al 3100 jaar oud als opper boeman zijnde, weet je nog toen ik mijn eerste kinderboek schreef?

Toen was ik hoe oud? 2900 hè in aardse jaren is dat twee jaar, maar op onze planeet in Angstland Feartopia is dat twee eeuwen lang....

Dat is ook moeilijk voor te stellen of niet? En wij boemannen en boemeiden wij verouderen gewoon niet... En dat komt als ik naar aarde zou komen zie ik eruit als 31, in plaats van hier 3100 dat scheelt 2 nullen. Hadden we het maar op de bankrekening of in de spaarpot hè hahaha.. En dan kan je wel denken dat 2 nullen veel is maar 2 keer 0 is nog altijd.....

Juist!

Maar laten we verder gaan want we dwalen een klein beetje af, ja ik heb dat Griekse bloed en dat maakt mij een regelrechte filosoof soms, moet je niet willen hoor want er is niemand die luistert, behalve jij!
En dankjewel dat jij wil luisteren naar mijn geneuzel..

Maar hoe kwam engel oog nou juist aan deze gedaante hoor ik jullie denken.....



Nou, de heks was er zeker van dat de zielen die zij naar de schaduwwereld stuurt, nooit hun ware liefde terug vinden als zij een gedaante hebben die ze onzeker maakt!

In het geval van Engel Oog haar kenmerkende hemelsblauwe ogen in een drakenhoofd met een geesten lichaam en haar lieve karakter met een halo boven haar drakenhoofd aangeduid! iets wat niet altijd een zekerheid is, want wat maakt het toch uit hoe je eruit ziet? Wat heeft dat nou voor meerwaarde als je echt van iemand houdt?

Als de liefde echt is, komt iedereen elkaar vanzelf weer tegen!

Vroeg of laat kan zelfs de klok de tijd niet terugdraaien, dus laat staan dat een heks dat wel kan!

Dit is het verhaal van Engel Oog en haar reis door de schaduwwereld om haar ware liefde terug te vinden, of voor altijd te dolen!

De naam Engel Oog komt van het Engelse Angel Eyes, zoals haar ware liefde haar noemde.. En zo staat ze nu bekend in de schaduwwereld....

En niet denken dat de schaduwwereld een pretje is hoor, want je ziet niks, letterlijk geen hand voor ogen!



#12

De schaduwwereld is eng en je bent helemaal alleen, totdat je de schaduwen tegenkomt! En dan moet iedereen zijn mannetje staan, maar geloof me dat dat moeilijk is!



#13



Het tweede hoofdstuk!

Oordelen mag niet!

Want het begon al eng te worden toen ze voor het eerst veranderde, haar normale menselijke lichaam veranderde in een geestelijke en zwevende belichaming kan je het niet noemen!

En haar prachtige lange haren leken te verbranden terwijl er een drakenhoofd voor terug kwam! Alles aan haar veranderde langzaam behalve haar mooie blauwe ogen!

En dat heeft de heks extra gedaan, want haar vriend heeft altijd gezegd dat al was ze nog zo lelijk als de nacht hij altijd van haar zou houden zolang ze die mooie Ange eyes maar bleef houden!

Waarom de heks dit doet is onbekend, misschien laat de heks op deze manier haar macht zien of misschien laat ze op deze manier zien dat liefde echt kan bestaan!

Wat denk jij? Waarom denk jij dat de heks dit doet?



Want de heks is niet kwaadaardig, en de heks is ook helemaal niet eng! Maar de heks is haar grote liefde verloren en heeft hem nooit meer teruggevonden...

Dus nu stelt ze stelletjes die heel veel van elkaar houden voor de keuze, of ze zoeken elkaar op en laten zien dat hun liefde sterker dan zij is of ze geven op en blijven voor eeuwig in de schaduwwereld.....

En de heks geeft iedereen een kans om haar te verslaan want iedereen krijgt een superkracht mee om te overleven tussen de schaduwen en die van onze hoofdpersoon, is de kracht waarmee ze in het donker door alles en iedereen kan heen kijken een soort röntgen ogen, waarmee ze in het donkerste gat zien kan, en geen muur of deur waar ook van gemaakt is sterk genoeg om haar blind te laten!

Dus zo kwaadaardig is de heks niet hé? en zo eng ook niet, de heks is niets meer dan een romanticus die zich eigenlijk gewoon verveelt..... Omdat zij haar grote liefde toen lang, lang, lang geleden is kwijtgeraakt.....



Maar we dwalen weer eens af dit verhaal gaat over Engel Oog en we komen vanzelf weer terug bij de heks en of de heks verslagen wordt of niet...

Wat denk jij wordt de heks verslagen? Maar waarom dan? Oke, het is niet alledaags wat ze doet maar is het nu echt zo verkeerd wat ze doet? En je weet hoe lang 20 jaar duurt op aarde! Is het nou zo verkeerd wat de heks doet terwijl ze eigenlijk alleen de liefde wil versterken?

Moet de heks eigenlijk wel verslagen worden?

We komen er samen achter terwijl we Engel Oog door de schaduwwereld volgen op zoek naar haar ware liefde! En terwijl zij niet weet wat haar te wachten staat voorbij elke hoek en elke bocht staan schaduwen haar op te wachten, maar juist omdat het niet donker om haar heen is wandelt ze overal moeiteloos langsheen! De schaduwen zijn niet eng maar gewoon mensen, mensen die net zoals zij op zoek zijn naar hun ware liefde!

Alleen waar de 1 rustig op zoek is, is de ander bang of agressief of zenuwachtig want sommige schaduwen lopen al eeuwen en eeuwen rond in

deze wereld om te vinden wat ze kwijt zijn
geraakt...

De schaduwen zijn allemaal verschillend en stuk
voor stuk op zoek naar wat ze verloren zijn!
Hun wederhelft, de 1 jong en de ander oud,
iedereen is verschillend maar allemaal zien ze eruit
zoals de heks dat wou! Lelijk maar met 1
opmerkelijk kenmerk dat hun grootste liefde bij ze
terugbrengen moet!

De 1 heeft mooi lang krullend haar, de ander heeft
contouren in haar hondenkop die haar geliefde
meteen herkennen moet..

Er is niet heel veel bekend over de heks, alleen dat
ze van een geintje houdt en volgens de schaduwen
erg eenzaam en alleen moet zijn! Zij heeft hier het
langste rondgelopen van iedereen, en haar liefde
nooit teruggevonden, haar wederhelft loopt of hier
nog altijd rond of heeft een andere wederhelft
gevonden!

En alleen als jouw wederhelft iemand anders dan
jou verkiest wordt je teruggezet naar aarde, om je
verlies te accepteren, maar dat heeft de heks nooit



gekund, en juist daarom geeft ze iedereen superkrachten zodat ze haar helpen kunnen...

Opeens begrijpt Engel oog het en zegt: We zijn hier om elkaar te helpen! Pak mijn hand, ik laat jullie zien en samen komen we hieruit!

Als de groep hand in hand verder loopt dan hoort ze iemand uit de groep roepen **JAMES, JAMES!** En wanneer James als ware gedaante op haar afloopt verandert zij ook weer terug naar haar eigen gedaante!

De mannen blijven zichzelf, alleen de vrouwen verandert de heks dus.. En wanneer ze elkaar een knuffel geven komt er een opening in de lucht en grond waardoor ze opgezogen worden naar aarde, de plek waar ze het laatst zijn geweest...



#19

Het derde hoofdstuk!

Begrijp je het al!?



Dit is een moeilijk om uit te leggen verhaal maar waar het om gaat, is wat je net is voorgelezen of wat je misschien wel dapper zelf heb gelezen, het terugvinden van je wederhelft....

En nu hoor ik jou denken, maar welke superkracht had die dame dan precies? En dat gaan we je nou vertellen!

Want het is dankzij Engel oog dat ze elkaar gevonden hebben, dus die superkracht behoort haar ook toe want superkrachten behoren niet thuis op aarde! Daarentegen bestaan er wel degelijk superhelden op aarde!

Denk bijvoorbeeld aan militairen, ambulancebroeders, brandweerlieden, politieagenten en de jongens van de bouw! Maar superkrachten hebben we niet maar, doorzettingsvermogen en wilskracht kunnen ook van jou een superheld maken!

Doodgewone alledaagse dingen behalve voor Engel oog in het schaduwrijk, want zij ziet een aureool verschijnen, zo'n ding wat engelen ook hebben boven hun hoofd weet je wel?



En daarmee wordt de donkerste plek voor alle schaduwmonsters verlicht zolang ze maar bij Engel oog in de buurt blijven.

Voorstellen doen ze elkaar niet en de 1 is nog jaloers er dan de ander op de kracht die Engel oog zojuist heeft ontvangen...

Maar dit is niet voor niets want zij heeft geliefden weer bij elkaar gebracht, geliefden die elkaar kwijt waren, en voor altijd kwijt dachten te zijn!

Al snel breekt de lucht en grond weer open en gaan er weer twee geliefden met elkaar vandoor, langzaam maar zeker krijgt Engel oog haar ware gedaante terug terwijl de aureool, laten we het een halo noemen, boven haar hoofd blijft zweven.

De nieuwe superkracht is veranderen tussen de gedaante van de heks en haar ware gedaante... Alle vrouwen willen zo zijn als haar maar houden hun mond terwijl ze jaloers meelopen, en Engel oog terug naar haar draken gedaante wisselt:

Waarom doe je dat? Waarom blijf je niet mooi?



Wordt haar gevraagd door 1 van de vrouwen maar haar antwoord is:

Ik hoef niet als enige mooi te zijn, en ik hoef niet per se de beste te zijn! Ik wil jullie allemaal kunnen redden en daarna zien we wel verder of ik de mijne terugvinden kan!

De vrouw legt een hand op haar schouder en zegt leidt ons de verlichte weg en met jouw liefde vinden wij die van ons terug!

Dan horen ze een gil van bovenaf komen, een gil die door merg en been gaat:

**NEE ZO WAS DIT ALLEMAAL NIET
BEDOELD! NEE NEE NEE NEE EN
NOG EENS NEE!!**

De schaduwwereld wordt in 1 keer verlicht en er zweven geesten rond boven de vrouwen die allemaal eng lachen terwijl ze naar beneden komen en de vrouwen allemaal stuk voor stuk oppakken en op een andere plek droppen!

Al snel gaat Engel oog de strijd met de geesten aan in haar drakengedaante en haar aureool (sorry gaan

we weer) halo verblindt de geesten in de lucht
waardoor ze stuk voor stuk afdruipe...

Weer hoort ze een gil:

**DENK JIJ MIJ TE SLIM AF TE ZIJN
MET JE MOOIE BEKKIE?
WACHT MAAR JIJ ZULT HIER VOOR
EEUWIG EN EEUWIG EN EEUWIG
BLIJVEN TOTDAT HIJ JOU INRUILT,
NET ZOALS MIJ GEBEURT IS!**

Engel oog haalt haar schouders op en zegt: Kom
maar op!

Wanneer ze dacht dat het niet erger kon, stuurt de
heks de ergste nachtmerrie van heel het heelal op
Engel oog af de boegedie-boegedie monsters...

En onze vaste lezers/luisteraars weten hoe
gevaarlijk dee monster zijn want ik heb deze
monsters al meerdere keren beschreven als
allesverwoestend en alles verslindend!

Is de heks dan toch slecht!? of is de heks gewoon
ontevreden want dit is het allergrootste kwaad wat
er maar bestaan kan maar zoals jullie ook weten
verslinden de Boegedie-Boegedie monsters alleen
wat mooi en lief is en in de schaduwwereld is niks
dan zwart en leegte....

#24

A detailed illustration of a red, horned demon head. The head is rendered in a dark red color with intricate line work and cross-hatching for shading. It has large, curved horns and two glowing blue eyes. Above the head is a glowing yellow ring. The background is black with red, flame-like patterns at the bottom.

Het vierde hoofdstuk!

En hoe verder!?

Er komt een trap voor de monsters die naar de aarde loopt en de monsters lopen stuk voor stuk omhoog.. De een is nog niet boven of de ander volgt al, en al snel is de hele aarde geïnfiltréerd met een invasie aan Boegedie-Boegedie monsters..

De gigantische dinosaurussen verorberen alles wat mooi en lief en gekleurd is op aarde en voordat Engel oog omhoog de trap oploopt krijgt ze van de heks te horen:

**OF JE PROBEERT DE AARDE TE
REDDEN OF JE GAAT OP ZOEK
NAAR DE WARE LIEFDE! ALS JIJ
KIEST VOOR DE WERELD ZAL
JOUW WARE LIEFDE MIJ
TOEBEHOREN!**

Ze bedenkt zich geen seconde en vliegt de trap op, op naar de aarde die al zwart gekleurd is! Ze zal toch niet te laat zijn wanneer de Boegedie-Boegedie monsters alweer op hun weg naar Angstland Feartopia zijn en de aarde achter hun wil laten...

het enige wat klinkt is een helse heksenlach over de hele aarde..

En wanneer iedereen in angst thuis blijft en er een noodbevel is uitgegeven zwerven ook de schaduwen over de aarde de een nog gelukkiger dan de ander dat ze elkaar weer gevonden hebben in het licht wat de zon met zich meebrengt...

De een nog gelukkiger dan de ander lopen hand in hand weg maar wat de heks niet zag aankomen is dat van al die gelukkige zielen Engel oog de superkracht krijgt, en al heb je niks aan superkracht op aarde de schaduwwereld is nog steeds open maar nu ook toegankelijk voor iedereen!

En terwijl ze de sterkste vrouw op aarde is heeft ze nog steeds haar ware liefde niet gevonden maar dat is voor latere zorg eerst moet ze naar de heks, om voor eens en altijd met haar af te rekenen!

Engel oog heeft altijd geloofd dat mensen niet kwaad zijn geboren maar zo gemaakt.. Eigenlijk hetzelfde als wij boemannen, wij zijn niet geboren als boeman, het leven heeft ons zo gemaakt.. Dus wat Engel oog zegt zit wel degelijk een vorm van waarheid in!

Alleen wie ben jij met je idealen en wie ben jij met je onvervalste vertrouwen in de mensheid als je alleen op de wereld bent?

Zoals Engel oog nu is eigenlijk want niemand durft meer naar buiten, de schaduwen hebben zich tentoongesteld en de Boegedie-Boegedie monsters liepen vrij rond, de nachtmerries overspoelen de dromen.....

Wie is zij dan nog met haar eeuwige dromerij over een betere tijd? haar ware liefde zal ze nooit meer vinden en de schaduwwereld behoort tot het verleden net zoals de mooie groene aarde waar de Boegedie-Boegedie monsters een zwarte onleefbare planeet van hebben gemaakt..

Wie is zij, en waarom heeft ze nog steeds haar draken gedaante? Ze kan nu weer als een normaal mens over straat, maar wanneer ze terug verandert naar haar ware gedaante gebeurt er wat, haar ogen verkleuren in een zwarte kleur! Haar prachtige blauw is niet meer en ze weet dat de liefde haar nu nooit meer zal vinden terwijl de heks weer lacht.... Dan gaat de grond weer open en er komt een grote kale groene goblin uit de schaduwwereld gelopen.

Hij wijst omhoog en zegt:

Deze lach heb ik gemist! Dacht jij nou echt dat ik kon leven zonder jou?

*Ik zag je dagelijks huilen en ik zag je dagelijks
mensen pijn doen door je verdriet, maar dacht jij
nou echt dat ik kon leven zonder jou?
Ik hou van jou en dat heb ik altijd gedaan!*

De lach wordt een snik terwijl de heks haar excuses aanbiedt maar hij zegt:

*Geen excuses laat je zien na eeuwen van
eenzaamheid en kom hier, geef me een knuffel en
maak je fouten goed!*

Dan komt ook als allerlaatste de ware liefde van Engel oog omhoog als hij ziet hoe het zwart van de aarde weer groen wordt en hoe de woestenij weer een bebouwde wordt, hoe mensen alles en iedereen aanvaarden zelfs de heks!

En wanneer de heks zich laat zien en zegt dat het nooit meer gebeurt, maar dat ze zo verblind was door haat dat ze niet meer wist wat liefde was! En ze jaloers op iedereen was die wel de ware liefde gevonden had, dat ze de schaduwwereld heeft gecreëerd waar alleen echte ware liefde overleefd!

En dankzij Engel oog is dat ook gebeurd, en dat mensheid haar daar dankbaar voor mag zijn, want zonder haar was alles bij het oude gebleven!

Alleen de reactie van Engel oog zag niemand aankomen wanneer ze zegt:

*Iedereen heeft dit een keer nodig, iedereen heeft het nodig om elkaar terug te vinden, en oké je bent te ver gegaan maar tussen haat en liefde zit een flinterdunne lijn en het 1 kan niet zonder het ander!
Jij zegt dat je verblind door haat was maar ik zie dit als een kans om te groeien, dus dankjewel!
Alleen laat dit bij 1 keer blijven!*

Maar dan zegt de groene man:

Sorry dame, maar dat kan ik je niet beloven!

...Het einde...



Het Moraal!

Weet jij het moraal van dit verhaal?

Deze is in eerste instantie simpel, maar heb je er al over nagedacht wat de achterliggende gedachte is?

Want tussen liefde en haat zit een dunne lijn en dat hoef ik je niet te vertellen, jij hebt vast wel eens tegen pappa of mamma gezegd: ik haat je?

Maar dat doe jij helemaal niet, al ben je soms boos en weet je niet meer wat je doet of zegt....

En dat is het moraal, dat is de achterliggende gedachte! Want zoals in hoofdstuk twee in grote koeienletters staat:

Oordelen mag niet!

Ook jij niet! al is het heel simpel om te oordelen over de heks maar de heks had gewoon heel veel verdriet en in verdriet ga je verkeerde keuzes in het leven maken, of mensen het leven zuur maken!

Ik hoop je weer wat geleerd te hebben en tot de volgende keer maar weer, slaap zacht!

#31

